

## Minst nio dog — 30 skadades NY TÅGKRASCH



Skadorna var som synes enorma efter tågolyckan vid Upplands Väsby. Vad man visste på söndagskvällen satt de cirka 25 som steg på i Bollnäs i de främre vagnarna som klarade sig oskadda.

Minst nio personer omkom och 30 skadades — flera dött — när expreståget Nordtåget på söndagseftermiddagen körde ur i 120 km hastighet söder om Upplands Väsby

station norr om Stockholm. Av de tretton vagnarna i det fullsatta tåget gick åtta av spåret och en valte helt efter en växel ca 500 meter söder om stationen i Upplands Väsby.

Ombord på expreståget — som hade vagnar från Narvik, Kiruna, Boden, Luleå och Östersund — fanns ca 400 passagerare. Många var ungdomar som varit på fjällresa.

## ANDRA DÖDSOLYCKAN för Bollnäs-lokföraren

Olyckståget fördes av 49-åriga lokföraren John-Erik From från Bollnäs, som övertog tåget strax före kl. 18 på söndagen, tre timmar innan tåget startade.

Sammanlagt hade han 25 resenärer ombord på tåget. Samtliga av de skadade främre siffrvagnarna hade ingen som helst skuld till olyckan.

kan, som av allt att döma berodde på ett materialfel på en av vagnarna.

För 24 år sedan — 1956 — var John-Erik From lokförare på olyckståget i Granbo, en olycka som även den krävde dödsoffer. Han har även upplevt en tredje olycka, med ett godståg.

— Det här var det värsta jag varit med om i hela mitt liv, berättade en stockholmare med Bollnäs-anknytning, Birger Swahn, efter tågkatastrofen. Tillsammans med sin fru skulle han åka till Stockholm.

18-åriga Anette Jonssill från Ryggebo fanns också med bland de cirka 25 resenärerna som blev på olyckståget i Bollnäs vid 10-tiden på söndagsförmiddagen. Anette är elev i Kaggelholmskolan, och var nu på väg dit. Hon satt turigt nog i vagnen fram för den första av dem som språnade ur vid olyckan. Senare kunde hon ringa föräldrarna och berätta att hon och övriga i hennes vagn var helt oskadda. Anette berättade vidare att hon kände hur vagnen ryckte till i Upplands Väsby, och när hon tittade ut genom förstret såg hon bara ett svart dammoln av vagnarna bakom henne. Hon förstod då att en olycka hade inträffat.

— SIDAN 5 —

## Första tåget kom till Ljusdal station 1880



Så här såg det ut på Ljusdals station 15 oktober 1880 inför invigningen av Norra stambanans delsträcka Järvsö-Ljusdal. Förväntansfulla människor inväntar premiärtåget medan alla järnvägsvagnar ställts undan för att ge plats.

## ... och jubileumståget hundra år senare



... och 100 år senare tuffar jubileumståget iväg på sträckan Järvsö-Ljusdal.

Hösten 1880 kom järnvägen till Ljusdal. Norra stambanan var då klar att tas i bruk. Ett år tidigare hade järnvägen nått Bollnäs och Järvsö.

På lördagen hade tusentals intresserade mött upp för att fira hundraårsjubileet, uppleva staden och göra en resa med jubileumståget draget av Ostkustbanans gamla ånglok. Detta vårdas numera

ömt av entusiasterna i sällskapet Ostkustbanans vänner.

Det blev en riktig festdag med tre turer mellan Järvsö och Ljusdal. Fullpackade turer där man åkte på gammaldags vis med stenkolsrök i näsan. Bland alla förväntansfulla åskådare och resenärer fanns också många som var tidsenligt klädda i långa klänningar och svarta kostymer.

— SIDAN 7 —



Publikens stora favorit blev 21-åriga östtysken Senno Salzedo som i tyngsta klassen lyfte sammanlagt 110 kg. Personliga rekord över hela linjen med delresultaten 180 och 230 kg.

## SENNO LYFTE MEST UNDER BALTIC CUP

Nej, några världsrekord blev det inte under Baltic cup-gagnarna i Bollnäs ishall. Det enda rekordväg som noterades var Baltic cup-rekord i en del klasser.

Helt tydligt hade de mer meriterade lyftarna råkat ut för en reaktion efter sig naturligt reaktion efter

urladdningarna under Moskva-OS.

Men många hade nog väntat sig mycket mera av den ryska truppen. Nu blev det bara två klasser kvar av tio. Polen och Västtyskland noterade sig för tre segrar var och Östtyskland tog de övriga två.

— SPORTEN —

## 2.12 av stora hoppet Tomas

Sveriges nästa höjdhoppstjärna? Blott 17-åriga Tomas Eriksson från Arbrå har med snabba kliv hoppat upp i översta svenska eliten. Vid nordiska juniorlandskampen i friidrott i Malmö raderade Tomas på lördagen ut Rune Almens tio år gamla svenska ungdomsrekord när han tog 2.12. Tomas satte samtidigt personrekord med två cm och svarade för landskampens bästa svenska insats första tävlingsdagen. Tomas besegrades dock av Finlands Matti Luostainen som klarade 2.14.

Efteråt menade den mycket glada Arbrå-killen att resultatet inte kom direkt oväntat. Han hade hoppats klara höjden redan på junior-SM, men det blev alltså istället i landskampen mot Norge, Finland och ett kombinerat danskt-isländskt lag.

## HÄLSING NY I FP-TOPPEN

Greta Hökby, Huddiksvall, blir ny ledamot i folkpartiets förbundsstyrelse. Detta efter att landsmötet valde in henne utan att hon nominerats av valberedningen. Valet av Greta Hökby betyder bl a att folkpartiet har kvinnlig majoritet i sin förbundsstyrelse.

Hans Lindblad som avbejt omval. Valberedningen hade dock inte tänkt på Greta Hökby när Lindblads efterträdare nominerades. I den riksdagen tänkte dock landsmötets majoritet och därför har Gävleborgs län fäste i förbundsstyrelsen även framledes. Mera om valet av Greta Hökby på Ljusnans ledarsida.

## "Bärskatten inte riksdagens fel!"

Bärskatten bidrar till att hela här-Sverige läggs ner. Så säger både bärhandlare och plockare i år. Färre bär än tidigare köps och säljs.

Men enligt lag ska all inkomst beskattas — och idag beskattas också varje plockad liter bär som privatpersoner säljer till uppköparna.

Folk brukar fråga varann: Hur dumma får egentligen riksdagsmännen vara som kan bestämma någonting dylikt?

— Det här var inte någonting som vi i riksdagen bestämde, förklarar riksdagsledamoten Johan Å Olsson i Järvsö som Ljusnan har talat med.

All inkomst ska beskattas har varit klart länge. Men det var först efter Riksskatteverkets utredning som det blev klart hur det skulle gå till, berättar Johan Å Olsson.

— SIDAN 3 —



För 26:e sommaren i rad har Karin Sköldmark levit fäbodliv tillsammans med kor och getter på Skomakravallen i Väsbo utanför Edsbyn.

## Karin överger inte livet på fäbodvallen

Att dra till boerna eller fäboden med kor och getter när sommaren kom hörde förr i tiden till den årliga sysselsättningen i vårt landskap. I dag är det som bekant helt annorlunda. Allt färre blir de fäbodvallar som kan uppvisa liv och aktiviteter som i gångna tider under sommarmånaderna.

I Ovanåker finns emellertid en

som definitivt inte vill släppa sommarlivet på vallen. För 26:e sommaren i rad har nämligen Karin Sköldmark bosatt sig med sina kor och getter på Skomakravallen i Väsbo utanför Edsbyn. Under två sommarmånader har hon tillsammans med maken Göte kunnat konstatera att även 80-talet duger gott till att tjuka getullfäbodliv. **SIDAN 9**

# — Den levande fäbodvallen —



Väst är det så här vi vill uppleva våra fäbodvallar även idag, på Skomakravallen utanför Edsbyn har bilden varit verklighet under sommaren.

## Dags för Karin att buföra hem efter 26:e sommaren på Skomakra

■■■ Att dra till boerne eller fäboden med kor och getter när sommaren kom, ja tidigare var detta en årlig verklighet runt omkring i vårt landskap. Idag är verkligheten som alla vet något annorlunda. Fäbodvallarna som idag kan uppvisa liv och aktiviteter som i gångna tider under sommarmånaderna blir allt färre.

■■■ Men i Ovanåker finns emellertid Dagligen har hon här på vallen under sommaren producerat ost och messmör, precis på samma sätt i år som i mitten av 50-talet då Karin på egen hand började tillbringa somrarna här. Men nu har sommaren lidit och för Karin har det åter blivit dags att buföra hem i Edsbyn väntar henne nu åter vardagen som innebär jobb på Gyllegården. Men inget är nog säkrare än att när löven börjar grönska och sommaren på nytt bryter in nästa år, ja då känner Karin åter suget till den vackra Skomakravallen om än denna längtan innebär sommarmånader utan vardagens bekvämligheter för henne.

Men trots allt är fäbodlivet som det en gång måste ha tett sig när alla vallar sommartid var bebodda svärbegripligt för många av oss som är allt för unga för att ha haft möjligheten att få delta. Låt oss därför avsluta med några rader ur "Kristina i Uggånåkers" eller Helge Johanssons dikt på Ovanåkersmål — Buföra hem —, eftersom han själv har erfarenhet av detta liv så kanske han bäst kan förmedla de tankar som förmodligen även Karin Sköldmark i Edsbyn skriver under på i de dagar då det åter är dags att lämna vallen för denna sommar:

Då blåser sa snåle  
från västnörn  
å värre har vöschte sa  
kallt....  
.....å skällene låter sa  
dovle  
på både get å på ko.  
.....nu får en buföra  
hem  
å knäppa för sista  
gånjen  
upp både hånkär å  
rem.

en som definitivt inte vill släppa sommarlivet på vallen. För 26:e sommaren i rad har nämligen Karin Sköldmark bostatt sig på Skomakravallen i Väsbo utanför Edsbyn tillsammans med sina kor och getter. Under 2 sommarmånader har hon tillsammans med maken Göte kunnat konstatera att även 80-talet duger gott till att idka genuint fäbodliv.

Då hösten å vintern  
kommer  
å allting är bara  
grått,

ja då får en leva på  
minnen  
från alle sömrår som  
gått.

Text och foto:  
Sören Jonasson



Dags att släppa ut korna till dagens bete i fäbodvallens omgivningar.



...mjölk som sedan blev till ost. På bilden är Karin i färd med att göra en getost medan messmörskitteln samtidigt står på spisen.



Dags för getmjölkning i sommarhagen...